



8 NOE 2020

**Φιλογερμανός ο Ιωάννης Μεταξάς;** μία απολύτως λανθασμένη έκφραση για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Όποιος έχει την υπομονή να διαβάσει το Ημερολόγιο με προσοχή θα βρει στις καταγραφές του ακριβώς το αντίθετο. Ας κάνουμε μία αναδρομή.

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος για την Ελλάδα αρχίζει την 28η Οκτωβρίου στις 5.30. τα χαράματα.

Οι Ιταλοί δεν σέβονται ούτε αυτό το όριο που έδωσαν οι ίδιοι με το τηλεσίγραφο τους. Η επιστράτευση των Ελλήνων στρατιωτική και πολιτική προχώρησε ταχύτατα και με άριστη οργάνωση, τόση ώστε σήμερα να διδάσκεται και σε στρατιωτικές σχολές του Εξωτερικού. Μαζί και η κατασυκοφαντημένη οργάνωση της Νεολαίας Ε.Ο.Ν (<http://www.ioannismetaxas.gr/E.O.N..html>). βρίσκεται επί ποδός, μικροί μεγάλοι, έτοιμοι από καιρό για το έργο που είχε εκπαιδευτεί και ήδη αναλάβει έκαστος. Ακόμα και οι κυρίες των Αθηνών τρέχουν ως βοηθοί στην Υπηρεσία του Ερυθρού Σταυρού και των Πρώτων Βοηθειών. Μερικές θα οδηγήσουν τα αυτοκίνητα τραυματιοφορεία για την πόλη των Αθηνών που οι οδηγοί τους έχουν στρατευθεί και βρίσκονται στις

μονάδες τους.

Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να έχει απόλυτη συνείδηση των κινδύνων και από την Γερμανία όπως πολύ προ του τορπιλισμού της «Έλλης» (<http://ioannismetaxas.gr/Varius/TorpilismosEllis.html>) ανησυχούσε για την στάση της Γερμανίας. Δεν προκειται να υποκύψει με τίποτε. Μελέτες και δημοσιεύματα για δήθεν συν εργασία του είναι όλα χωρίς κανένα ντοκουμέντο και αναληθή. Οι καταγραφές του Ημερολογίου φανερώνουν έγκαιρα σε αυτό το θέμα την σύνθεση των σκέψεών του την μεγάλη του αγωνία και την απόφαση να αντισταθεί η Ελλάδα και στους Γερμανούς. Και το πρώτο όχι και το δεύτερο τα είπε προκαταβολικά ο Μεταξάς γιατί η σκέψη του για την εξιοπρέπεια της Ελλάδος αλλά και η στρατηγική ανάλυση των δεδομένων επέβαλε αυτή την στάση όπως την ανακοινώνει επισήμως την 30η Οκτωβρίου ο ίδιος χωρίς περιτά λόγια:

Μερικές παραπομπές στο Ημερολόγιο (<http://www.ioannismetaxas.gr/Hmerologio.html>) στηρίζουν αυτή την αποφασισμένη θέση του Μεταξά, πολύ προ την 28η Οκτωβρίου.

-Παρασκευή 31 Μαΐου 1940 «Από παντού σχεδόν βέβαιες ειδήσεις ότι η Ιταλία θα εξέλθει εις τον πόλεμο.... Αν μας σώσει κάτι θα είναι ο μεταξύ των τριών φίλων δικτατοριών ανταγωνισμός για την Ανατολήν- και ο Θεός».

-Παρασκευή 21 Ιουνίου 1940, «...Εις νευρικήν κατάστασιν από πολλά αίτια και κυρίως από ειδήσεις Πιπινέλη και άλλων δια διαθέσεις Γερμανίας εναντίον μας όσον αφορά την Δυτικήν Θράκην. Σκενδερίδης τα ίδια. Τον Θέτω υπό αστυνομικήν δίωξιν δια να τελειώνωμεν με τους γερμανόπληκτους. Σύσκεψις απόψε με Πιπινέλη και οδηγία....Είμαι μισότρελλος.- Όλα θα καταρεύσουν; Τότε θα πάω και εγώ με τον στρατόν και θα επιζητήσω να σκοτωθώ. Ελπίς μόνο ο Θεός».

-Κυριακή 14 Ιουλίου 1940. «...Αν υπερισχύσουν οι Γερμανοί, εμείς θα γίνωμεν δούλοι τους. Αν υπερισχύσουν οι Αγγλοι θα γίνουμε δούλοι αυτών!- Αν κανένας τους, η Ευρώπη θα καταρρεύση. Πάντως όμως θα καταρρεύση. Τι μελαγχολία Θεέ μου!»

-Παρασκευή 2 Αυγούστου 1940. «...Νεύρα δια αίσθησιν ότι αν υπερίσχυε η Γερμανία θα μας κακομετεχειρίσεται υπέρ των Βουλγάρων. Αλλά θα υπερισχύσει; πολύ αμφίβολον.- Συνομιλία Μανιαδάκη με στρατιωτικόν ακόλουθον της Γερμανίας. Τον τακτοποιεί καλά».

-Τρίτη 13 Αυγούστου 1940. «Μετά μικράν σιγήν συνέχισις ύβρεων ιταλικού τύπου. Εναντίον μου προσωπικώς.- Σιγή Γερμανών.- Αντίστασις Μαυρουδή. – Ολοι φοβούνται. Μόνος εγώ ενεργώ».

-15 Αυγούστου 1940. Τορπιλισμός Έλλης. Μου ήρθαν δάκρυα....

Μετά το τορπιλισμό της Έλλης η τακτική του Ραγκαβή, του Πρεσβευτή της Ελλάδος στο Βερολίνο του δημιουργεί προβλήματα που τακτικά τα αναφέρει.

-Δευτέρα 19 Αυγούστου 1940. «Υφειςσις .- Αλλά κινήσεις Ιταλών προς σύνορά μας Αλβανίας; Δεν ησυχάζω. Φοβούμε αιφνιδιασμόν, αλλά πως επιστρατεύσω; Γενική αγανάκτησις εξακολουθεί».

-Τρίτη 20 Αυγούστου 1940. «Συγκέντρωσις Ιταλικού Στρατού εις σύνορά μας. Απειλή. Εξακολουθεί μηχανοκίνητος Μεραρχία.- Απάντησις Ραγκαβή εν μέρει καθησυχαστική. Εσπέρας συνέχισις

συγκεντρώσεως Ιταλών. Τηλεγράφημα Ρώμης καθησυχαστικών. Είδησις Βασιλέως καθησυχαστική. ώστε εκβιασμός; Γερμανοί ζητούν από εμάς αποκυρήξωμεν Αγγλίαν. Απαντώμεν νύκτα.- Θεέ μου, τι θα γίνωμέν. Εν τούτοις είμαι αποφασισμένος δι ένα ένδοξον τέλος.

-Τετάρτη 21 Αυγούστου 1940. «Τηλεγράφημα Ραγκαβή ανησυχαστικώτατον μας ανεστάτωσε. Σιγά σιγά από νεώτερα τηλεγραφήματα κάπως ησυχάσα- οργή μου κατά Ραγκαβή. Δια την έλλειψιν ευψυχίας, και υπερασπίσεως των δικαίων μας. Απόγευμα βράδυ κάπως ησυχώτερα χάριν Κύρου. (Αλέξης Κύρου, Τμηματάρχης Υπουργείου Εξωτερικών).

-Πέμπτη 22 Αυγούστου 1940. «Αμετάβλητος κατάστασησ ακινησία εις το Ιταλικόν μέτωπον. -Από Γερμανούς, μετά τα χθεσινά ανησυχαστικά δια Ραγκαβή, τίποτε νεώτερον ούτε απειλιτικόν. Βλέπω Πάλαιρετ εκθέτω κατάστασιν καθορίζω στάσιν μου, ζητώ μόνον εν περιπτώσει Ιταλικής επιθέσεως και πολέμου, αεροπορίαν, ναυτικόν και χρήματα.- Εως απόψε 10 1/2 μμ. Τίποτε νέον».

-Δευτέρα 26 Αυγούστου 1940. «Ησυχώτερα κάπως.- Ραγκαβής από χτές προς Ριμπεντροπ αλλά δεν προιωνίζομαι καλά. Η δήθεν εύνοια του Χίτλερ δεν καλύπτει την κατά βάθος δυσμένειαν και κατακτητικήν ροπήν της Ιταλίας».

-Πέμπτη 29 Αυγούστου 1940. ... «Μακρά συνομιλία με Κύρου και τελευταίαι οδηγίαι δια Ραγκαβήν. Άτεγκτος και ανένδοτος. ...»

-Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 1940. ... «Ησυχη ημέρα.- Αλλά βράδυ εκπομπή Ρώμης επιθετική κατά της Ελλάδος. Είναι προίμιον; Απεφάσισαν να μας κτυπήσουν ; Και οι δύο αυτήν την φοράν.- Ο,τί και νάναι θα πέσωμεν σαν ήρωες».

-Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 1940. « ...Βράδυ συγκέντρωσιεις μεγάλαι Ιταλικού στρατού, Αλβανικά σύνορα. Επιστρατεύσω;»

Σάββατον 29 Σεπτεμβρίου 1940 «...Απειλητική συγκέντρωσις Ιταλικού στρατού σύνορα Ηπείρου. Αποφασίζω επιστράτευσιν 8ης Μεραρχίας. ( ήδη νοτίως των Ιωαννίνων υπάρχει στρατός από το 1939). Τα γεγονότα που ακολούθησαν είναι γνωστά».

Ο Οκτώβριος φτάνει και την

-Τρίτη 1 Οκτωβρίου 1940 σημειώνει: «Πρωί τηλεγράφημα Πολίτη ( Πρεσβευτής Ελλάδος στην Ρώμη) περί επικειμένης πίεσεως Ιταλίας εναντίον μας μέχρι πολέμου, Λέγει γερμανικής πηγής. Θεωρώ επικείμενον το τέλος.- Κατόπιν πληροφορία Παξινού, Μπαστιά κτλ. Κλονίζουν τας ανησυχίας μου. Εκφοβισμός; - Αναβολή ταξιδίου Βασιλέως».

-Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 1940 «...Από Ρώμην και Βερολίνον τίποτα νεώτερον.- Εις Αλβανικά σύνορα εξακολουθεί συγκέντρωσις Ιταλικού στρατού.- Ημείς επιστρατεύομεν και την 9ην Μεραρχίαν.- Είμαι αποφασισμένος για κάθε θυσίαν υπέρ της τιμής της Ελλάδος».

-Σάββατον 5 Οκτωβρίου 1940. «Εξακολουθεί η απειλητική συγκέντρωσις των Ιταλικών στρατευμάτων.- Όλα τα άλλα φαινόμενα ήσυχα.- Τι να υποθέσει κανείς; Όπως και να έχει το πράγμα, εμείς είμεθα έτοιμοι και αποφασισμένοι». Ακολουθουν όλες οι καταγραφές μέχρι την 28η.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1940

Μπήκε ο Νοέμβριος. Ο Ιωάννης Μεταξάς εγκατεστημένος στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας στο Σύνταγμα παρακολουθεί τα πάντα. Εκεί είναι το Γενικό Στρατηγείο, εκεί και το Υπουργείο Εξωτερικών και Εσωτερικών, όπως και όλη η Επιτελική Στρατιωτική Ηγεσία, με απλωμένα τα στρατιωτικά σχέδια στα υπόγεια του ξενοδοχείου. Ο Πρίγκηψ Πέτρος, οποίος άμεσα, αυθημερών έφθασε από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα και επισκεφθηκε τον Μεταξά αναλαμβάνει το γραφείοσημέρωσης των ξένων. Τα βράδυα όταν ο Πρωθυπουργός επιστρέφει στο σπίτι του στην Κηφισιά καταγράφει ημέρα με την ημέρα στο Ημερολογιό του την πορεία του Στρατού, τα όσα ιδιαίτερα συνέβησαν και με λίγα λόγια τα οικογενειακά του. Στις σελίδες 527-531 του Ημερολογίου καταγράφονται οι πρώτες 14 ημέρες και πρόσθετα η εισηγητική του έκθεση προς τον Βασιλέα δια την άρση ισοβιότητος και μονιμότητος των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να είναι εύκολη η αντικατάσταση των απαραίτητων προσώπων για την δημόσια διοίκηση, ως προς τα πρόσωπα που θα απουσιάζαν από τα καθήκοντά τους λόγω στράτευσης τους. Γνωρίζει ότι ο πόλεμος θα είναι μακρύς σε χρόνο. Προβλέπει προνοεί τα πάντα.

Η προβλεψή του για το πρώτο διάστημα ότι θα υποχωρήσει ο Στρατός βάσει του σχεδίου αλλά μετά αρχίζει να καταλαμβάνει τις θέσεις του επαληθεύτηκε.

Σελίδες 527-531 του Ημερολογίου

#527 [https://drive.google.com/.../1HFo2P4z\\_7PcbK3x4LC.../view...](https://drive.google.com/.../1HFo2P4z_7PcbK3x4LC.../view...)

#529-529 <https://drive.google.com/.../1M41Ct7FgM4MQDWCgN4A.../view...>

#530-531 <https://drive.google.com/.../1vV5KwM2SOofSCswTTBX.../view...>